

DX-bulletin nr 74. 12-12-62. Editor: Jan Pettersson, Box 48, Stockholm-Arlanda.
Tel. 0760/ 11127.

Hej!

Inget nytt under solen. Nepal verkar vara hörbar nu (Teheran på 7100) och Goa-loggningen verkar ha fått en lösnig. F.ö. kommer julen med stormsteg, så det är dags för LA STATESTIK. Uppgifterna över antal stationer i resp. LA-länder (inkl Mexico naturligtvis) är välkomna så fort som möjligt. Helst till nästa bulle, trots att det hela blir klart för bulletinen 27 dec. Erfarenhetsvisar, att man måste ha 2 veckor på sig för en dylik sak. Ranken till förra numret gick ju osedvanligt trögt.....

Tips i SNTL

Zet Jacobsson har fått svar från Sao Tomé.

Peter Bengtsson meddelar: R Piaui har börjat anropa R Pioneira de Teresina. Samma stn alltså. Hörs med QSA5 hela kvällen 2130 teg. 4845 Rdif de Teresina QSA3 2300 9700 LV de Chile QSA5 0130 4795 Pioneira igen 0115. QSL från Sao Tomé och Bandeirantes - QSL, brev o standar. 1800 11780 Nya Zeeland QSA/K 2-3. 1800 11800 "GOA." QSA1-2. Brev från Goa, säger man, att man numera endast kör på MV och att PB:s rapport ej överensstämmer med stationens program. Se E E !!

Ellmann Ellingsen: 1830 11770 VOA Menrovia. QSL från Sao Tomé. Till PB. Ghana (Eniara de Ghana) på 11800 öppnar 1745 och stänger 1830. Kör High life - mx cha-cha etc. Goa closes 1830 GMT. Förväxling?? Red: F-n så otäckt. Ghana med portugisiska.....

Arne Härkönen: -1330- 6062 Sakert Ministry of Education, Thailand. QSA 3-4.

1350-1500 6055 DYH4 Silliman University en dag till ol. 1502. QSA 2-3 och ofta religiösa program. Nepal drunknar nu i Teheran. (även red:s erfarenhet)

1830 A7120 OI8 Angola-stn. Troligen "Malabje" QSA3 - hårt trängs. 1030 6055 PEN QSA4 2200-0300 R Brazil 4755, Rdif Teresina 4845, Ribamar 4785, Pioneira Teresina 4795, Aquidauana 5025, mfl mfl 2450ke. 0200. Cult de Aracatuba Alla med goda QSA.

Bengt Dalhammar: 7100 Teheran 6090A Cambodja 1340 + annan asiat. 6080 OI8 asiat 1215. 6050 HCJB 1230 OI8 fransoser: 3327A 1800 3392 stängde 1915A troligen Reunion. Madagaskar fint 3288.

André Thomasson. Ny adress: Tjussarstigen 7, Nykvarn. Tel 40080: Hört bärvåg, troligen från Raratonga. (5050 ke? red.) Håll ögonen på Dili Timor 3268 09-1200. Hälsar alla..

Tore Larsson har fått svar från Rdif Ven med nytryckt kort.

Kjell Bengtsson fått Pyongyang. Brev kommer later on, OM..red.

Jan Tunér 4855 ENBS 2130 4870 Cotonou strong 7100 Nepal QSA 0-2 1430 8245 Ecuador 130 QSA4 4950 Pakistan grr.

SCDX-ers 683. West Nig Bc Serv. 3380 2405 SNT. WRHB Aden nu på 5050 (ej 7170) vete f-n vad man skall tro om Aden.red.

That's all. G18m EJ LA-STATESTIK 73 Happy listening. Jan Pettersson

erts ÅM. Ja, nog glädde jag mig över detta, men man hade ändå den där otrevliga känslan av att man fått ett rart QSL av ren nåd. Men förra året rapporterade jag L C del Sur med GJ och då blev det ett 100% QSL för oss båda. Men hur gåtan från 1955 hänger ihop kan jag aldrig kunnat lista ut. Var det en annan station som sänder C. Sur's px över 9444 när riktiga La Cruz del Sur inte var igång? Verkar högst osannolikt.

Även om det är en mycket inaktuell händelse nu, skulle det vara intressant att få en förklaring på mysteriet. Om någon annan råkat ut för någon liknande händelse i DX-väg vore det roligt att få höra om denna.

Ja, det blev väl en onödigt utförlig beskrivning av en föbb, men jag hoppas ni inte har blivit alltför uttråkade av mig ändå. Till sist passar jag på att skicka mina hjärtligaste hälsningar till alla bullmedlemmar.

Åke Magnusson.

Red: Ett hj.f. Åke : Jag har inga hypoteser i detta fall, Men det nu uppklarade Goa-mysteriet visar, vad en DX-are kan råka ut för. 100% ID kan i en del fall vara 100% felaktiga. Vi har ju att räkna med "den mänskliga faktorn."

Ake Magnusson:

Mycket om litet av DX-mystik...

För en tid sedan fick jag en förfrågan av vår gode Janne om inte också jag skulle vilja skriva en liten artikel i bullen. Och nu skall jag då försöka, så gott det går, att i alla fall göra en liten spaltfyllnad.

Jag tar fram en episod i DX-väg, som jag var med om året 1955. Det var f.ö. mitt bästa år ur aktivitets synpunkt inom DX-hobbyn. Många fina stationer loggade jag då, och fick även en hel del QSL. Ja, nu tror ni kanske att jag skall komma med en massa skryt över en hel serie bättre QSL, ~~men så skall det inte bli. Intället kommer jag~~ att skriva litet om en sk. "nobb." Faktum är, att de har många gånger en hel del av intresse de också, i alla fall en längre tid efter mottagandet, när såren - som de o-nekligen gav - är läkta, menar jag..... Och tilläggas kan, att jag samlar på dem nästan lika omsorgsfullt som på QSL-en. Nog för att man har aktat sig för att få en allt för diger samling nobbar, men alltid vid något tillfälle har man skenat iväg med en rapport och hoppat över skaklarna s.a.s. Och denna "synd" lär jag väl f.ö. inte vara ensam om.

"Nobben" som jag nu skall skriva om förvärvade jag, som sagt, 1955, och den hade faktiskt en hel del av mystik bakom sig, anser jag. Det var en lördagenatt i mitten av april, och som condensen då var mycket goda för LA, så lyckades jag denna gång höra en station på 9444 kc. Den hördes med ett religiöst program - ganska svag var den i början också. La Cruz del Sur i Bolivia skulle ju sända på denna fq, men jag hade mina tvivel om att det verkligen kunde vara de ändå, ty enligt WRH och andra källor var de inte igång vid denna tid på ett söndagsdygn. Men vem kunde det då vara?? Jag satt givetvis kvar för att få ID om möjligt. När sådant kom efter en stund tyckte jag att det lät inte olik för att vara denna station, men störningarna var för svåra för att man skulle kunna lita på det. Så kom ett annat program, och jag kunde till min stora glädje notera ett par bra detaljer ur stationens musikprogram. Efterhand hördes stationen allt bättre och jag noterade än en gång anrop. Nu var jag nästan säker. Det var ju La Cruz del Sur. Den station, som med fåfånga försök jag jagat så länge, hördes nu.... Men hur låg detta till?? De skulle ju inte ha något program vid den tiden, och glädjeyran svalnade betänkligt när jag försökte intala mig detta faktum. Jag hade säkert hört fel på anropet helt enkelt. Bäst att lyssna riktigt noga vid nästa, tänkte jag. Ur programmet antecknade jag nu bara mera förstrött en del detaljer. Klockan drog sig mot 0200, och stationen gick ytterligare någon QSA och QPK-enhet bättre. Och så kom anropet än en gång. Jo, denna gång gick det inte att missa sig. Tredubbel ID sade att det måste vara La Cruz del Sur i Bolivia, så det var återtälld glädje nu, och nu måste jag tro på undret. Rapporten stärktes med några ytterligare små detaljer ur programmet som följde, och om en stund noterade jag åter igen tydligt anrop. Nu var allt "idiotsäkert" och nöjd med detta ~~kan kröp jag till sängs med ett säkert kalas-QSL~~ hägrande för min syn intill mitt ljuva insomnande. Och ni känner nog igen det där...

På söndagen skrevs rapporten och sedan gick den iväg så fort som möjligt, givetvis. Efter ca 2 veckor fick jag ett brev från La Cruz del Sur, ty de svarar ju säkert, och det visste jag ju om att de skulle. Här höll jag alltså en dyrgrip i min hand, och det var med stor omsorg jag sprättade upp kuvertet. Tyckte faktiskt att det kändes lite väl mjukt förresten för att kunna innehålla ett QSL-kort. Men jag tänkte som så att kanske dom var slut då, och ett brev dög ju också. Med stor spänning började jag läsa. Innehållet blev en förfärlig chock.... Dirren tackade för min rapport, men tyvärr måste han meddela mig att det absolut inte kunde ha varit deras station jag hade hört, ty skälet var helt enkelt att deras station inte var igång vid den tiden på en söndag, skrev han. Jaha... Det kändes bittert detta. Tröstade mig med att stationen kanske skulle höras snart igen, men det lyckades dock inte så. Men jag kunde inte smälta att jag nästtagit mig så grundligt heller. Jag hade även hört stationen vid ett annat tillfälle kom jag att tänka på - jag tror att det var natten till torsdag efter "premiären" ifråga. Men då jag redan hade en så bra rapport, så blev inte intresset så stort för stationen och jag bara noterade att de hördes än en gång helt enkelt. Men jag måste försöka på stationen igen, tänkte jag. Och några dagar senare skrev jag ett personligt brev till dirren. Jag repeterade än en gång mina detaljer i den första rapporten, och bad honom noga undersöka "hur det låg till." Till detta bifogade jag då den där "nödrapporten" från torsdagen. Men det var endast någon enda detalj jag mindes mig ha noterat från den lyssningen. Men jag tog chansen ändå och skickade iväg skrivelsen och bad om förståelse i fallet.

Svaret kom redan efter några dagar. Nu låg det något hårt i kuvertet också... Näväl, min rapport från söndagen var omöjlig att verifiera, de var nämligen inte igång alls vid den tiden, vidhöll han. Däremot ladde det honom att jag lyckats höra deras station en liten stund den där torsdagen, och även om detaljer som var lite väl knapphändiga, kunde han bekräfta det jag hört och skicka ett QSL-kort.

FORTS.